

Vi spiser sammen i løbet af året

IDEMØDE

Torsdag 23. maj kl. 19.00 – 20.30 i forsamlingshuset

Det er hyggeligt at mødes og spise sammen, også fordi man kan møde nogle af de lokale, som man endnu ikke kender. Det vil vi gerne støtte op omkring.

Forsamlingshuset er 'byens sted', hvor mange mennesker gennem generationer har mødtes til foredrag, møder, foreninger, gymnastik, dans, fester, koncerter, bryllupper, barnedåb, konfirmation, cabaret og Børnenes dag.

Sammen med forsamlingshusets bestyrelse og 'venner' vil vi gerne opfordre til, at flere kommer med ideer til forskellige måder at lave fællesspisninger på. Derfor denne invitation.

Dagen efter FÆLLESSPISNING onsdag **22. maj**, inviteres alle, som har lyst, til IDEMØDE torsdag **23. maj kl. 19.00 – 20.30**.

Forum af de lokale

Hvordan?

En slags ide- og aktivitetsgruppe i Kragelund

- Få ideer og afholde forskellige måder at lave fællesspisninger og særlige aktiviteter.
- Med deltagere fra mange forskellige lokale sammenhænge og foreninger
- Som planlægger årligt sammen med Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshusets bestyrelse.

Hvorfor?

- Tanken er, at der skabes rammer for de lokale mødes.
- Foreningerne får mulighed for at koordinere tidspunkter.

Idelisten kan udvikle sig

Børnefamiliernes fællesspisning – og leg med børnene, **God** traditionel mad fra Jylland, **Kultur-aften** med workshop: Lær at lave mad fra Syrien, **Gourmet**-tema med særlig menu og kok, kokkeelever og tjenere, **Jagtmiddag** med jægersange, **Nytårssammenkomst** med vandretur, middag med **Sangaften**, Fredag *sammen med* Købmanden, i byen med din nye nabo...

Alle foreninger og borgere er velkomne.

Arrangeret i samarbejde mellem

Forsamlingshusets Venner, Forsamlingshuset og Merete og Kresten (Kragelund med Kant)